



SJOUKJE DIJKSTRA nd.nl/geloof BEELD ND



Deelnemers aan de Mars voor het Leven, waar een vrouw sprak die zelf als baby een abortus heeft overleefd.



GERARD TER HORST nd.nl/geloof

Ook 'heilige deuren' in Nederland

► UTRECHT

In de zeven rooms-katholieke bisdommen in Nederland zijn zondag in totaal dertien 'heilige deuren' geopend ter ere van het begin van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. De komende weken volgen nog acht deuren.

Het is voor het eerst dat er in Nederland zogeheten 'heilige deuren' zijn geopend. De deuren staan symbool voor Gods barmhartigheid.

In het verleden gingen er bij een heilig jaar binnen de rooms-katholieke traditie alleen enkele deuren open in de hoofdbasilieken van Rome en in grote bedevaartsplaatsen. Paus Franciscus opende daartoe dinsdag 8 december de deur van de Sint-Pietersbasiliek.

Het Bisdom Roermond is in Nederland koploper met zes deuren, waarvan die in de Sint-Christoffelkathedraal zondag door bisschop Frans Wiertz is geopend. De andere vijf, in Maastricht, Sittard en Echt, gaan komende zondag open. Daarnaast heeft het bisdom veertien speciale biechtkerken aangewezen, omdat dit sacrament van boete en verzoening nadrukkelijk aan Gods barmhartigheid wordt verbonden.

Volgens Matheu Bemelmans, woordvoerder van het bisdom, blijven de 'heilige deuren' in het bisdom dit hele zogeheten jubeljaar open. 'Natuurlijk gaat hij, als het om een buitendeur gaat, 's nachts wel op slot om geen ongenode gasten binnen te krijgen.' Het is de bedoeling dat gelovigen als een symbolische daad door deze geopende deur gaan. Die gang door de deur verwijst naar de woorden van Christus, die zei: 'Ik ben de deur voor de schapen, als iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden.' Omdat het voor de Nederlandse bisdommen om een nieuw gebruik gaat, is er in de 21 bewuste kathedralen, basilieken en kerken een deur doelbewust als 'heilige deur' aangewezen. Soms betreft het een binnendeur, zoals in Roermond, waar het die van de toren naar de kerk is. Het kan echter ook een buitendeur zijn. De bedoeling is dat gelovigen een pelgrimstocht naar zo'n 'heilige deur' ondernemen, schreef kardinaal Wim Eijk eind vorige maand in een gastcolumn in het *Nederlands Dagblad*. <

Mars voor het leven (en Israël)

...Zo'n 2500 mensen kwamen zaterdag naar de Mars voor het Leven in Den Haag, georganiseerd door Schreeuw om Leven.

...Eén vrouw gaat in discussie met de betogers, verder blijft het rustig.

► DEN HAAG

Vanaf het Spui loopt een lange stoet door Den Haag, in stille overdenking, met bordjes waarop leuzen staan als 'Er is hulp!', 'Leef!' en 'Jezus houdt van jou'. De bordjes zijn even daarvoor uitgedeeld op het Spui. 'Geen bord voor mij', zegt een jong meisje. 'Daar krijg je van die koude handen van.' Sommige mensen hebben hun eigen bordjes mee. Zoals een vrouw die een A4-tje draagt met

daarop een afbeelding van de Heilige Maagd Maria.

davidster

Opvallend is een Israëlsche vlag die overal bovenuit steekt. De man die de vlag vasthoudt is Jan Cornelis van Dijk (50). Hij licht toe waarom hij en zijn vrouw hier staan met de blauwe davidster: 'Het leven van Israël wordt beschadigd. Israël heeft veel tegenstanders, die Israël het liefst van de kaart willen vegen. We staan op voor het recht van leven voor Israël, want het herstel zal plaatsvinden in Israël. Zonder Israël geen Jezus.' De Mars voor het Leven raakt Van Dijk in het bijzonder, omdat hij op zijn zeventiende meemaakte dat zijn vriendin een abortus onderging. 'La-

ter trouwden we wel, maar we zijn toch gescheiden. Abortus verscheurt.' Net op het moment dat hij dat zegt, dringt een vrouw naar voren die wil weten waarom hij hier staat met de Israëlsche vlag. Ze heet José Breuer, is 68 en vindt het pijnlijk: 'Wat heeft Israël te maken met abortus?' Zelf is ze voor abortus. 'Iedereen moet doen wat hij of zij wil. Ik kan me goed voorstellen dat er omstandigheden zijn, waarin mensen geen andere uitweg zien.'

zoutoplossing

Iemand die zich daar geen voorstelling bij kan maken, is Gianna Jessen. Zij overleefde als ongeboren baby een abortus met een zoutoplossing, die er volgens haar op gericht is de baby van binnenuit te verbranden

Tegen alle verwachting in bleef ze in leven. 'Dat is niet zonder reden', is haar overtuiging. Ze is in Den Haag om Gods boodschap uit te dragen. Eigenlijk vindt ze het maar apart dat hier mensen staan om op te komen voor het leven. 'Totdat je beseft dat we gevangen zitten in een geestelijke oorlog. Daarin gaat God met ons mee. De enige manier, waarop het leven de dood kan overwinnen is Jezus. Ik kom dus ook in Zijn Naam. *I am His Girl*.'

De sfeer tijdens de Mars voor het Leven is gemoedelijk en als de stoet door de binnenstad trekt, blijft het rustig. Kees van Helden van Schreeuw om Leven ziet dat als zegen van God en vindt het mooi dat de mars tegen abortus mensen over kerkmuren heen verbindt. <



ANP

President: Gambia islamitische staat

► BANJUL

De president van Gambia, Yahya Jammeh, heeft zijn land als islamitische republiek bestempeld. Jammeh stelde in een zaterdag verspreide verklaring dat Gambia vanaf nu een islamitische staat is. Het is volgens hem een staat die de rechten van de burgers respecteert, ook burgers die een andere godsdienst aanhangen. Vrouwen mogen zich voorts van Jammeh kleden zoals ze willen. Hij regeert het land al meer dan twintig jaar met harde hand. Het zeer arme kleine West-Afrikaanse land telt circa twee miljoen inwoners. Naar schatting 90 procent is islamiet en 8 procent christen. <



KERK BLOGS EN BLADEN

GERARD TER HORST nd.nl/geloof

■ MOZES HEeft WEET VAN 'DE VLUCHTELING'

Nummer 12 van *In de Waagschaal*, tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek, staat in het teken van 'De vluchteling'. Gerard van Zanden wijst in het redactioneel op Mozes, die pas na veertig jaar oog kreeg voor zijn broeders. 'Toen waren zijn ogen open gegaan voor zijn medemensen en daarmee was zijn voorheen zo comfortabele thuis hem tot een vreemde plaats geworden.'

Het leidt er toe dat Mozes zelf vluchteling wordt, nadat hij een Egyptische slavendrijver heeft gedood. Hij bleef dat tot zijn dood, schrijft Van Zanden. 'Mozes sterft zoals hij leefde: als een ontheemde, een vluchteling, een vreemdeling en bijwoner, erop vertrouwend dat zijn laatste dag ook de dag zal zijn waarop de eeuwige God voor hem een blijvende Woning zal wezen.'

Wie een wereldburger is en wil blijven, zo eindigt Van Zanden, 'zal een ontheemde, een vluchteling, een vreemdeling, metéén herkennen, ja – maar nooit als zichzelf. Altijd als een ander.'



■ 'HAAL GEEN VREEMDE VOLKEN IN HUIS'

Het tegenovergestelde beweert Bert Panhuise, voorzitter van de missionaire stichting Euro-Spirit, in het decembernummer van *Charisma Magazine*. In zekere zin haalt ook hij Mozes aan, door boven zijn column Exodus 23:33 te zetten: 'Haal geen vreemde volkeren met hun (af)goden in huis, denk niet dat u er tegen bestand bent, het zal u tot een valstrik zijn!' Als je waarschuwt voor de komst van veel moslims naar Europa, 'zijn veel christenen bang om met racisme te worden geassocieerd', schrijft Panhuise. Hij er-

kent dat niet alle moslims radicale jihadisten zijn, 'maar vergeet niet dat de overgrote meerderheid al vanaf de kleuterschool wordt volgestopt met Jodenhaat'. Volgens hem begon het succesverhaal van de islam met het feit dat Mohammed een vluchteling werd, in 622 na Chr. 'Echte oorlogsvluchtelingen toelaten is goed, maar laat niet te veel mensen toe bij wie de Jodenhaat met de papelepel is ingegoten.'

■ SCHREEUWEN EENVOUDIGER DAN LUISTEREN

En dan is er evangelisch voorganger Jan Wolshoemaker. Hij schrijft in *Ideaz*, blad van MissieNederland, dat hij in zijn woonplaats Woerden in gesprek wilde met mensen die eerder een asielzoekerscentrum bestormden. 'Ik wil echt mijn best doen te begrijpen wat hen drijft. Ik wil mijn hoofd niet wegdraaien voor deze sentimenten die ik in de basis verafschuw, maar die bij een grote groep Nederlanders aanwezig zijn. Tot nu toe helaas zonder resultaat. Schreeuwen is kennelijk eenvoudiger dan naar elkaar luisteren.'